

Wat er voorafging aan het Promenade Hotel

De historie van het hotel begint in **1813** wanneer een klein jachthuis van Koning Willem I genaamd *Klein Zorgvliet* wordt opgericht aan de Scheveningseweg. In **1828** wordt het jachthuis eigendom van Adam Schmidt die het de naam *Buitenlust* geeft. Er wordt een vergunning aangevraagd voor de oprichting van een 'paviljoen' om 'ververschingen' te verkopen halverwege de Scheveningseweg. Het was alleen geopend bij gunstig weer op zondag tussen 13.00 en 15.00 uur. *Buitenlust* wordt in **1838** eigendom van Koning Willem II en hij geeft het de naam *Sorghvliet/Klein Zorgvliet*.

In **1850**, na verkocht te zijn uit de boedel van de koning, wordt *Klein Zorgvliet* een woonhuis. In de jaren '70 woonden er onder andere de schrijfster mevrouw A.L.G. Bosboom-Toussaint en haar man, de kunstschilder Bosboom. In haar roman '*Majoor Frans*' geeft mevrouw Bosboom de volgende beschrijving van *Klein Zorgvliet*: "Het was geen hotel garni, waar men meubels en bediening vindt, als men er intrekt. Het was zowel ongemeubeld als onbewoond en moest van alles worden voorzien, wilde men er enigzins op zijn gemak zijn." De laatste bewoner is de stichter van het huidige Van Stolkpark, Thomas van Stolk.

In **1876** wordt Klein Zorgvliet verkocht aan architect-ingenieur L.A. Brouwer. Hij opent hier *Hôtel de la Promenade*, dat steeds verder uitgebreid wordt. Uit kranten van deze periode blijkt dat het plan was om het hotel uit te breiden met 20 kamers en een eetzaal. Er werd geschreven "*Het was zeker een goede gedachte die open plek te bebouwen, waardoor de Scheveninscheweg weer een schoonen gevel rijker wordt.*" Het terras, waar bezoekers na een wandeling in de *Bosjes* onder het loof van de kastanjabomen kunnen genieten van een kop koffie, is drukbezocht. 's Zondags was het een zeer gemengd publiek, maar op weekdays zeer deftig en gestingeerd.

Er wordt in **1905** een ontwerp gemaakt voor een nieuw hotel op de plaats van het huidige Promenade Hotel. Het zou *Cargenie Hotel* gaan heten en voorzien worden van overdekte terrassen, drie salles de manger, een café-restaurant, een entresol, een rez de chaussée en een souterrain.

Het nieuwe hotel zag eruit als een sprookjeskasteel, maar het werd nimmer gebouwd. Het zou tot **1965** duren, voordat met de uitvoering van een nieuw hotelplan werd begonnen – het *Promenade Hotel*.

Een citaat uit 'Het Vaderlands' van **1927** geeft goed de sfeer weer op dit punt in die jaren: "Bij donkere maan keerde het echtpaar Bosboom, doorgaans door de gastheer uitgeleide gedaan uit de naburige Villa Erica naar Klein Zorgvliet terug, terwijl men schertste over de gevaren aan zulk een tocht verbonden. Wat is alles op die plek, die wij 'ons gebied' noemden, nu anders geworden! Een deftig hotel, het Hotel de La Promenade, is er verzezen, waarvan de schitterende gasverlichting alle lantarentjes overbodig maakt."

Hôtel de la Promenade wordt tijdens de oorlog van **1940-1944** belegerd door Duitse militairen. De Scheveningse bosjes zijn inmiddels gekapt voor het verkrijgen van schootveld. De rest van de bomen in de omgeving worden gekapt en tijdens de

hongerwinter gebruikt als brandhout. Tussen de Waterpartij en de Scheveningseweg werden tankversperringen (asperges) aangelegd.

In **1946** blijft het pand kaal en uitgewoond achter en wordt het gesloopt. Naast het oude hotel wordt horeca opgepakt in villa Boschhoek. Bosjes en bomen worden in **1947** herplant door schoolkinderen onder leiding van de gemeentelijke plantsoendienst.